

**«Δυοίν κακοίν προκειμένοι το μη χείρον βέλτιστον»
ΝΑΙ στην Ευρώπη! ΝΑΙ στην Ελλάδα!**



Δημόσια Παρέμβαση του Καθηγητή Γεωργίου Μαντάνη

Τέτοιο δημοψήφισμα ειδικά τώρα αυτή τη χρονική στιγμή, **δεν** έπρεπε να είχε γίνει. Αυτή η απαράδεκτη απόφαση έχει **διχάσει** όλους τους απλούς ανθρώπους – συμπατριώτες μας που δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να ψηφίσουν. Το δημοψήφισμα αυτό είναι απολύτως διχαστικό για τον ελληνικό λαό. Περισσότερο να τονιστεί το μέγιστο κακό, τη μέγιστη ζημία που έχει προκαλέσει στην κοινωνία μας, στις επιχειρήσεις μας, στην ίδια την οικονομία μας.

Μόνοι μας «αποκλειστήκαμε» από όλη την Ευρώπη, για να επιλέξουμε ποιόν δρόμο, το δρόμο της απομόνωσης; Μία έξοδος από την Ευρωζώνη ανοίγει θεσμικά και πολιτικά το δρόμο προς την οριστική έξοδο από την Ε.Ε. Κι αυτό σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, που μόνον η ΕΥΡΩΠΗ μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία. Χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον πλανήτη ονειρεύονται να ζήσουν στον καλύτερο τόπο του πλανήτη, στην Ευρώπη· και εμείς μόνοι μας, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, μιλάμε για έξοδο, για δραχμή κ.α. Μία έξοδος από την Ευρωζώνη θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια (το βιώνουμε άλλωστε εδώ και 3 ημέρες...) άμεση και δριμυία οικονομική και κοινωνική κρίση που οδηγεί σε ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, πλήρη κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και σε μία μαζική φτωχοποίηση. Το πλήγμα στο διεθνές κύρος & την αξιοπιστία της Ελλάδας θα ήταν ανυπολόγιστο, πολύ τεράστιο!

Με αίσθημα ευθύνης τάσσομαι με όλη τη δύναμή μου ΥΠΕΡ της επιλογής του: ΝΑΙ στην Ευρώπη. ΝΑΙ στην Ελλάδα. **«Δυοίν κακοίν προκειμένοι το μη χείρον βέλτιστον»**, δηλ. μεταξύ δύο κακών, είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέξουμε το λιγότερο κακό. Έτσι είναι δυστυχώς...

Καρδίτσα, 01-07-2015